

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Durf dingen te laten vallen

“Durf dus dingen te laten gaan waarvan je zegt: “Daarmee ben ik het niet eens. Dat is niet mooi. Dat is niet goed.” Gebruik dan het zwaard en zeg: “Dit hoeft niet in mijn leven te staan. Laat maar vallen.”

Wat het ook is, als het niet voor jou is dan is het niet voor jou. De anderen kunnen je dan nog zoveel lof toezwaaien of daar nog zoveel energie in steken om je iets duidelijk te maken; is het niet voor jou dan is het niet voor jou. Durf die keuze te maken - dit is heel belangrijk.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”  
(uit hoofdstuk 6: ‘De nieuwe kinderen’) © Mayil.com